

**Ericsson AB - Remissvar gällande SOU 2020:59 Innovation som drivkraft – från forskning till nytta**

***Utredningen avstyrks i sin helhet dels på finansiella grunder, dels därför att den inte tillvaratar den organisation som fungerar väl idag med bl.a. näringslivets engagemang samt att den omfattade samverkansforskning som bedrivs och är starkt innovationsdrivande väsentligen inte tas upp av utredningen. Det finns dock vissa punkter i utredningen som innehåller intressanta förslag.***

1. Utredningens förslag ska enligt utredningen helt finansieras inom lärosätenas befintliga anslag för utbildning och forskning. Detta är helt oacceptabelt då såväl utbildning som forskning på lärosätena behöver stärkas för att de inte ska förlora i internationell konkurrenskraft och för att de ska kunna samspela på ett kvalificerat sätt med internationell konkurrenskraftigt näringsliv i Sverige.
2. Utredningen tar inte tillvara det som idag fungerar väl med näringslivets engagemang i lärosätenas arbete med innovation och entreprenörskap inom olika områden och sammanhang i och för de lokala holdingbolagen utan föreslår att dessa läggs ned och ersätts med ett nationellt Finansieringsbolag. Ett mer logiskt förslag vore att ge uppdrag till dem som fungerar sämre att lära sig av dem som fungerar bättre. Utredningens förslag riskerar dessutom att fjärma lärosätena från näringslivet och inte ta till vara det engagemang som idag föreligger i olika regioner och sektorer. Behovet är det motsatta, dvs samarbetet behöver öka. Dessutom är behovet av personrörlighet mellan näringsliv och lärosäten stort. Det gäller inte minst för nystartade bolag som i regel fungerar bäst, i meningen ekonomisk tillväxt, om de drivs av en entreprenör utanför lärosätet tillsammans med forskaren/innovatören från lärosätet.
3. Samverkansforskning är starkt innovationsdrivande och förnyande för såväl lärosätena som engagerade befintliga företag. Den så kallade linjära modellen, dvs från forskningsresultat till utveckling och innovation må vara viktig att utveckla. Det större innovationssystemet består dock av olika aktörer som befintliga företag, lärosäten, institut, finansiärer och offentliga organisationer samt regelverk som samspekar med varandra för att på ett effektivt sätt få fram nya eller förnyade och framgångsrika produkter, tjänster, processer och arbetsätt på marknaden och i samhället. Allt med målet hållbar tillväxt. Det är anmärkningsvärt att en offentlig utredning om Innovation som drivkraft i allt väsentligt förbiser detta.

Vissa punkter med intressanta förslag ska dock nämnas:

- Breddad definition av nyttiggörandet där lärosätena får arbeta också nyttiggörandet av andra kunskaper än forskning och forskningsresultat och inte minst då med studenternas idéer och entreprenörskap
- Lärosätenas arbete med nyttiggörande ska följas upp och utvärderas av UKÄ och VINNOVA där VINNOVA samt PRV även ges en stödande uppgift
- Ökade anslag till innovationskontoren för verifiering på totalt 100 MSEK per år
- Ökat stöd till lärande om och i innovation och entreprenörskap inkluderande bildande av ett nationellt centrum för entreprenörskap